

The Sound of Music



egendarisch, zo kun je het verhaal van de familie Von Trapp uit de film “The Sound of Music” wel noemen. Aan het einde van de film breekt de Tweede Wereldoorlog uit en vlucht Kapitein Georg von Trapp met zijn zeven kinderen en zijn tweede vrouw – voorheen kindermisje – Oostenrijk uit. Een bruusk einde aan een vrolijk verhaal vol romantiek, bloeiende alpenweiden en muziek.

In 1938 vertrokken ze naar Amerika en verdienden de kost met de vele optredens die ze daar verzorgden. Een half jaar later keerden ze terug naar Europa omdat hun visum een langer verblijf niet toestond. Ze toerden door het noorden van Europa en deden ook Loenen aan. Mocht er ooit een deel twee van de film



worden uitgebracht, dan kunnen we in Loenen dus de cameraploegen verwachten.

In het huisje aan de Dalenk, op de plek die in Loenen “de uitkijk” wordt genoemd, verbleef de familie enkele weken. Als ze in de tuin hun repertoire oefenden waanden ze zich – met een beetje inbeelding – in de Oostenrijkse Alpenweides. Uiteraard trok het fraaie gezang de aandacht van de lokale bevolking. Kinderen kwamen nieuwsgierig kijken en de postbode en de melkboer onderbraken hun rondje graag om naar de meerstemmige vocalen te luisteren.



In de maand dat de eerste Nederlandse oorlogsslachtoffers te betreuren waren, een half jaar voor de inval van de Nazi's in Nederland, liep de spanning ook in Loenen op. Het prachtige gezang kwam dan ook als een geschenk uit de hemel.

Op een mooie namiddag in september van het jaar 1939 gaf de familie Von Trapp een concert op het plein voor de Katholieke kerk aan de Hoofdweg. Het hele dorp was uitgelopen. Het werd een gedenkwaardig concert waar de Loenenaren nog lang mooie herinneringen aan bewaarden. Na het optreden verliet de familie het huisje op de heuvel om richting Scandinavië te gaan.

Er volgden nog diverse concerten in Zweden en Noorwegen voordat de reislustige familie uiteindelijk vanuit Oslo weer naar Amerika vertrok om zich daar ditmaal definitief te vestigen.